

Torsted

Kirke og Sogn



Søvnige sommersøndage...

Jeg mødte engang en kunstner, der primært malede erindringsbilleder, dvs. hun prøvede at fange nogle stemninger fra sit liv og give dem et visuelt udtryk med farver og penselstrøg.

En af de stemninger hun havde fanget, var den fornemmelse, man kunne have, når man på en søvning sommersøndag kom til is-kiosken – blot for at opdage, at der var lukket! Hun forklarede selv, at det var en stemning, som selvfølgelig rummede skuffelse over den is, hun så ikke kunne få; men samtidigt var det en nærmest drømmende og utroligt *fri* stemning, for på sådanne søndage *skulle* man ikke noget, bare være...

Der findes vel nærmest ikke mere dage, hvor alt er lukket. Det er ganske praktisk, men også lidt en skam. En kollega erklærede engang, at "udvidelsen af butikernes åbningstider er udtryk for danskernes kollektive dødsangst. Hvis butikkerne aldrig lukker, og togene altid kører, og bibliotekerne altid er åbne, kan vi leve i en illusion om, at sådan er det også fat med vores liv." Jeg ved ikke, om han har ret i den påstand, men ét er sikkert: Så længe vi suzer af sted, kan vi holde alle eksistentielle spørgsmål på behagelig afstand. Så er der ikke rum og *tid* til at tænke på, at tiden på et tidspunkt også hører op...



Travlheden er paradoksalt: Den skubber tanken om den begrænsede tid på afstand, alt imens vi effektiviserer for at "vinde tid" – ... men til hvad? Vil vi spare tid op? Det kan man ikke! Tiden kan kun bruges én gang – og lige præcis, mens den er...

Og alligevel har vi en tendens til at skubbe det væsentlige foran os, til "når der engang bliver tid". Vi udskyder nydelsen af livet ... for når børnene bliver større, kommer der "mere luft"; når projektet på arbejdet er overstået, bliver der mere tid til at være sammen; når vi kommer på efterløn, skal vi rigtigt se verden... Vi opfører os, som om vi har oceaner af tid...

Men *hver* dag er en gave, som skal åbnes og bruges. Hver dag burde faktisk leves, som om det var den sidste ... For da ved man, hvad der er vigtigt; så bliver man taknemmelig for det, man har.

Det er en gammel visdom, at man ind imellem skal stoppe op. Ja, faktisk

er visdommen ligefrem indfældet i De 10 Bud, hvor det tredje bud fortæller, at du skal hvile på den syvende dag. Og jeg tror ikke, at buddet primært er for Guds skyld, men derimod for vores... Så lad os håbe på nogle søvnige sommersøndage, hvor det bare drejer sig om at være – og nyde det, vi har fået.

Anne Assenholt

Fup og fakta om folkekirken økonomi

At flere og flere er begyndt at interessere sig for folkekirken økonomi, fremgår af det stigende antal læserbreve om emnet, og det er vi rigtig glade for. Gid det vil udmønte sig i, at også flere vil tage ansvar for økonomien ved at indtræde i menighedsrådene. Man har nemlig chancen allerede her til september, hvor der i alle sogne holdes orienteringsmøder, som reelt er det sted, hvor de nye menighedsråd vælges. Og det er faktisk menighedsrådene, der bestyrer langt hovedparten af folkekirken midler.

Grundloven

Med 5. juni grundloven af 1848 fik politikeren og biskoppen D.G. Monrad indført begrebet "folkekirke", og i § 4 står der: "Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten". Det var en helt ny adskillelse mellem stat og kirke i forhold til den enevældige stat. Under enevælden var kirken ikke statslig, men det var tværtimod staten, der var religiøs, og kongens opgave var at beskytte troen.

Indtil begyndelsen af det 20. århundrede klarede kirken sig selv økonomisk, først og fremmest, fordi den ejede megen jord. Endnu i 1974, da jeg gik på Pastoralseminariet, lærte vi, at kirken ejede 1/6 af Danmarks jord. Der er siden solgt meget ud, og med de mindre forpagtningsindtægter er tendensen stigende.

Men i Horsens Provsti har vi stadig ca. 15 menighedsråd, som ejer jord, klov eller landbrug, der bidrager til kirkekassens indtægter.

Det 20. århundrede

Politikeren I.C. Christensen, der både står bag systemskiftet i 1901 og menighedsrådsloven i 1903, gennemførte i begyndelsen af 1900-tallet en række økonomiske reformer, der drastisk ændrede kirkens forhold. Folkekirken havde hidtil været finansieret bl.a. gennem tiende på landbrugsproduktionen, ligesom præsterne indtægt for en del stammede fra driften af præstegårdsjorderne. Det gav store uligheder afhængig af, om jorderne var fede eller magre. Andre ydelser var højtidsofferydelsen, som skulle betales af alle husstande, og brugerbetaling på kirkelige handlinger. Alle disse indtægter faldt væk op imod 1920, men allermest mistede kirken på udstykningen til statshusmandsbrug, hvor folkekirken bidrog med jord til 1140 husmandsbrug.

Statsstøtten

Dette er baggrunden for den statsstøtte, som mange tror, er en foræring. I virkeligheden er den en slags ekspropriationserstatning. Støtten gives primært til 40 % af præstelønnen, fordi det var præsternes indtjening, der blev ramt med de økonomiske reformer i begyndelsen af det 20. århundrede. Der blev dengang tillige givet en engangserstatning, men det, der engang var en formue, er for længst ædt op af inflationen.

Kirkeskatten

Til gengæld indførte man kirkeskatten, som, skønt den har navn af skat, er et medlemsbidrag. Desuden blev præsterne tjenestemænd, hvorved der skete en større udjævning af de-

Fup og fakta om folkekirken økonomi

res løn. Der kom dog først helt ligeløn med tjenestemandereformen i 1971. Fra da af var det slut med første og anden klasses embeder - at tidsånden så siden har bevirket, at det igen har bevæget sig i mere ulige retning, er en anden historie.

Den kirkeskat, som driver folkekirken virksomhed, udskrives af kommunen, men størrelsen bestemmes alene af provstiudvalget. Det sker på baggrund af budgetter fra menighedsrådene, og således har man som menighedsrådsmedlem rigtig stor indflydelse på folkekirken økonomi.

Udgifterne

Foruden at betale for sin egen drift og anlægsarbejder, betaler folkekirken også for en række samfundsopgaver. Den største udgift er vore kirkegårde, hvor vi stiller gravpladser, kapeller og krematorier til rådighed også for de mennesker, der ikke er medlem af folkekirken. På det område er der nu indført nye omkostningsbaserede priser, så ikkemedlemmer ikke mere bliver understøttet af folkekirken i forbindelse med begravelser og bisættelser. Men folkekirken understøtter fortsat samfundet - og dermed ikkemedlemmer - ved at foretage civilregistreringen, dvs. registrere alle fødte og døde, vedligeholde kirkerne, hvoraf de fleste er kostbare middelalderkirker, som, hvis de tages ud af brug, automatisk bliver fredede og dermed overgår til statens budget. Så længe de er i brug, er de ikke fredede, men administreres af menighedsrådene.

Skønt statens tilskud til folkekirken er på ca. 11 % med faldende tendens, har bl. a. Kirkeministeriets - men også andres - beregninger sat spørgsmålstegn ved, hvem der egentlig støtter hvem. For disse beregninger viser, at det i virkeligheden er folkekirken, der understøtter staten p.g.a. ovennævnte samfundsopgaver.

Nogle trossamfund mener sig diskrimineret, fordi de ikke modtager et tilsvarende statstilskud på finansloven. Til gengæld har de et fradrag på 33% på den "skat", som de betaler til deres trossamfund, et fradrag folkekirken medlemmer ikke har. Så jeg er ikke sikker på, at andre trossamfund skal ønske sig lighed for loven på dette punkt.

Stat og kirke er således vævet ind i hinanden af historie, sædvane og verdslige ydelser, så en ændring af disse forhold sker ikke lige hen over natten.

Litten Hjorth

Stiftsamtmanden (th.) er statens repræsentant i stiftsovrigheden, som forvalter kirkens formue.



Gudstjenester i Østerhåb Kirke og Torsted Kirke

juli

1. 4.s.e. trin.	kl. 11.00 AA Ø
8. 5.s.e. trin.	kl. 11.00 LH Ø
15. 6.s.e. trin.	kl. 11.00 LH Ø
22. 7.s.e. trin.	kl. 11.00 AF Ø
29. 8.s.e. trin.	kl. 11.00 AF T
29. 8.s.e. trin.	kl. 16.00 AF Ø

august

5. 9.s.e. trin.	kl. 11.00 AA Ø
12. 10.s.e. trin.	kl. 11.00 AA Ø
19. 11.s.e. trin.	kl. 11.00 LH Ø
26. 12.s.e. trin.	kl. 11.00 AA T
26. 12.s.e. trin.	kl. 16.00 AA Ø

september

2. 13.s.e. trin.	kl. 11.00 AF Ø
9. 14.s.e. trin.	kl. 11.00 KD Ø

LH	Litten Hjorth
AA	Anne Assenholt
AF	Anita Fabricius
KD	Kirsten Ditlevsen

Tjenestefri

Anne Assenholt har ferie fra den 2. juli til og med den 30. juli.
Anita Fabricius har ferie fra den 2. juli til og med den 16. juli og fra den 30. juli til og med den 13. august.
Litten Hjorth har ferie fra den 16. juli til og med den 13. august.

Dåbsgudstjeneste

tilbydes lørdag før sidste søndag i måneden kl. 11 i Østerhåb Kirke – dog sidste lørdag i kvartalet i Torsted Kirke. Gudstjenesten er offentlig. Sidste søndag i måneden ingen dåb under højmessens.

Kirkebilen

kører til alle gudstjenester.
Bestil Hedensted Taxa på 7589 2444 man.-fre. mellem 8 og 17.
Afbestilling – men ikke bestilling – kan også ske lørdag på samme nr.

Hvor henvender jeg mig?

Kirkekontoret, Ørnstrupvej 23 (v. kirken)
E-mail: torsted.sognhorsens@km.dk

Kordegne Ove Bruun.
E-mail: okbr@km.dk
Kordegne medhjælp Torben Nørbo
E-mail: tn@km.dk
Tlf.: 7564 2364 – Fax: 7564 2330
Åbent: tirsdag til fredag 9-13, torsdag tillige 16-18.

Ved fødsel, dåb, bryllup og begravelse
til Kirkekontoret, som formidler kontakt til præsten.

Hjemmeside: www.torstedkirke.dk

Sognepræst, provst Litten Hjorth

Ørnstrupvej 33
Tlf.: 7564 1818 – Fax: 7564 8612
E-mail: lhj@km.dk
Træffes ikke mandag.

Sognepræst Anne Assenholt

Kirsebærhegnet 33
Tlf.: 7564 1305
E-mail: aa@km.dk
Træffes ikke mandag.

Sognepræst Anita Fabricius

Kildebakken 2, 8541 Skødstrup
Tlf.: 6178 0299
E-mail: afa@km.dk
Træffes bedst i Sognehuset onsdag 11-12, tlf. 7564 2345 (Præsteværelset), og ellers efter aftale. Træffes ikke mandag.

Kirketjener Lisa Grauenkjær Bondo
tlf. 7564 2346 (Sognehusets køkken).
E-mail: lgrb@km.dk

Graver Hans Jørgen Christensen træffes bedst på tlf. 2257 7098 (bedst kl. 14-15) eller på kirkegården man.-fre. E-mail: hjc@km.dk

Organist Kristine Nissen
tlf. 9721 7055. E-mail: krni@km.dk

“Torsted Kirke & Sogn”

udgives af Torsted menighedsråd.
Redaktion: Anne Assenholt (ansv.), Litten Hjorth, Anita Fabricius, Gurli Hokland og Jesper Rasmussen.
Deadline: Næste nummer udkommer den 28. august 2012. Stof skal være redaktionen i hænde senest den 16. juli 2012 på e-mail: aa@km.dk
Oplag: 4.750 eksemplarer
Design og tryk: Grafisk Horsens – 7562 8888