



Torsted Sogn

Østerhåb & Torsted kirker

2012 · september-oktober · 32. årgang · nr. 5

Velkommen til den nye sæson i Torsted Sogn



De dybeste lag i mit hjerte ...

”Jeg hænger mine tanker til tørre som lyng”. Sådan havde en af mine facebook-venner forleden skrevet i det såkaldte status-opdateringsfelt. Straks skrev en anden: ”Nej, hæng dem hellere til tørre som krydderurter, de bliver bedre med tiden”. Når efteråret med nedfaldne æbler og lyng i blomst står for døren, og vi langsomt vender ryggen til forårets første frugttræer med hvide og lyserøde knopper og sommerens sand og kølige bølgeskulp, da er det nok en meget menneskelig egenskab at blive grebet både af længsel og af tanken: ”Det var så den sommer. Hvor blev tiden egentlig af? Hvad er meningen med det hele? – Meningen med livet?” ”Carpe diem” er nærmest blevet et mantra i vores tid. Og en gang imellem kan det lyde som om, at det er svaret på nærmest alt og det letteste i verden at gribe dagen og leve i nuet. Det er selvfølgelig ikke dumt at forsøge, men jeg tænker alligevel, at det er absolut lettere sagt end gjort! Vi mennesker er skabt tænksomme, og jeg tror, vi alle sammen rummer en

dybere længsel efter en dybere mening med vores liv og tilværelse. Og dermed også en længsel efter en gang imellem at finde tid og rum til at lade tankerne få frit spil og få fyldt sind og krop. Salmedigteren Jens Rosen-dal har skrevet det smukt og præcist i salme nr. 28 i vores salmebog:

1. De dybeste lag i mit hjerte er længsel, umålelig stor. Jeg rækker mod vigende himle og følger umulige spor. Et sted må det findes, det lærred, som spænder sit billede op, et sted må dét være i verden, som fylder mit sind og min krop.

4. Min Gud, som jeg kalder den mester, der maler mig morgensens drøm, det spekter, jeg ikke behersker, af længsel urolig og øm, som spænder de strenge i hjertet, der aldrig vil klinge ud, som synger og smerter og kalder og længes mod Herren, min Gud!

6. Så mød mig en skabelsens morgen her midt i mit goldeste land, og knus mig i selvisheds ørken, skab du så, som Skaberen kan. At uro kan vendes til glæde, min længsel til det jeg formår: at rejse mig nyskabt og leve på jorden, mens dagene går.

Så måske lige netop nu, hvor efteråret står parat med sit flotte farvespil, skal vi også give tid og mulighed for, at vores tanker får frit spil. For det er også at gribe dagen! At lade dem hænge og blafre og tørre i vinden, enten som plukket lyng eller krydderurter, der senere giver smag og sanser fra sig. Sådan kan uro vendes til glæde, længsel til det jeg formår: at rejse mig nyskabt og leve på jorden, mens dagene går.

Anita Fabricius



Menighedsrådsvalg 2012



Nye tider

Efter 16 år i menighedsrådet, hvoraf 12 af dem var som formand, må tiden for mit vedkommende, være inde til, at en anden får min plads.

I en tid, hvor der tales meget om tomme kirker med vigende deltagelse i kirkelige handlinger, er det vigtigt, at få fremhævet, at det ikke gælder i Torsted.

Hvad skal vi stille op med kirken, når det ikke er søndag?

I de år, hvor jeg har været med, har kirken med alle dens funktioner, udviklet sig som en virksomhed i god drift, der konstant måtte udvide sig. Og der er virkelig sket mange ting.

Hvad skal vi stille op med de tomme kirker?

Den gamle kirke er blevet vedligeholdt og nødvendige dele er blevet udskiftet med skyldig hensyn til, at der er tale om en middelalderkirke af stor historisk værdi. Kirkegården er blevet udvidet. Der er bygget provstebolig, og sognehuset er på grund af alle dets aktiviteter blevet renoveret.

I den sidste valgperiode har opførelsen af Østerhåb Kirke naturligvis været den helt store opgave, som har krævet en stor indsats af menighedsrådet og af kirkens ansatte, men resultatet er også blevet, at vi har en ny flot kirke, som alle kan være stolte over, og som er en flot ramme for vore dygtige præster og øvrige ansatte, som glæder sig over, at et

voksende antal indbyggere i Torsted heldigvis benytter sig af højmesse og fortsat finder, at kirken er det sted, hvor det er naturligt at komme i forbindelse med de store begivenheder i livet.

Ud fra egne erfaringer kan jeg kun opfordre alle med interesse for kirken til at deltage i valget til menighedsrådet, og jeg er sikker på, at de, som lader sig vælge som medlemmer, kan se frem til mange spændende arbejdstimer og et godt samvær med andre fra menigheden og kirkens personale.

Jeg vil slutte med en stor tak til alle, jeg har haft kontakt og samarbejde med igennem årene.

Amdi Møller

Menighedsrådsvalg 2012



Hvorfor være med i et menighedsråd? Ja, hvorfor ikke? Det vil jeg gerne fortælle lidt om. Jeg har siddet i Torsted Menighedsråd i to perioder, som er fire år ad gangen.

Hvad skal vi stille op med kirkeskatten?

Det er et spændende og livsbekræftende arbejde, men der er også store udfordringer. At være med i et sogn som Torsted Sogn med både den gamle Torsted Kirke og den nye Østerhåb Kirke viser, at det ikke er en folkekirke i dødvande, men i vækst.

I den tid, hvor jeg har været med, har vi også fået udvidet vores sognehus, som bliver flittigt brugt med mange fantastiske foredragsholdere, der spænder vidt og bredt over livets store spørgsmål. Vi har nogle gange været så mange, at huset har været ved at sprænges.

Det kan du som menighedsrådsmedlem være med til at sætte præg på. Det har givet travlhed at bygge den nye kirke, men det har også holdt liv i menighedsrådet, for evig stilstand er død.

Hvad skal vi stille op med de glade amatører i menighedsrådene?

Hvad skal vi stille op med de præster, der ikke tror på Gud?

Der er mange praktiske ting at tage stilling til, og nu får vi også to kirkegårde. Men med et godt fællesskab i rådet er det rart at løfte i flok.

Ruth Hedegaard

Menighedsrådsvalg 2012



Hvad skal vi stille op med en folkekirke, som 24,5% ikke mener er for folket?

Der er mange forskellige opgaver, der skal løses af et menighedsråd.

Jeg har nu snart siddet i Torsted Menighedsråd i fire år. Det har været en periode, der har været meget lærerig, men også med mange udfordringer. Det råd, der blev valgt i 2008, bestod af næsten nye medlemmer med mange forskellige kompetencer. Det var rigtig godt, for der er mange opgaver, der skal løses i et menighedsråd. Ud over formanden skal der være en næstformand, en kontaktperson, en kirkeværge og en folkevalgt kasserer. Der er også forskellige udvalg til at varetage opgaverne.

Jeg har haft opgaven som folkevalgt kasserer. Det har været spændende, men

også udfordrende, da der er kommet et nyt regnskabsystem i denne periode. Der bliver hvert år lavet et regnskab, når året er gået, og der skal også laves budgetter for det næste år.

I forbindelse med byggeriet af Østerhåb Kirke har der været en del at se til, der har været nedsat flere udvalg. Der har bl. a. været bygge-, klokke- og udsmykningsudvalg. Nu mangler vi at gøre kirkegården færdig og få installeret orglet, det er bestilt. Så med lidt held er det meste færdigt, inden den nuværende periode udløber.

I næste periode bliver der mere tid til at beskæftige sig med det, et menighedsråd også skal, nemlig det kirkelige arbejde og have

fokus på kirkens kerneydelser. I samarbejde med vores præster laves der mange arrangementer og aktiviteter til glæde for sognets børn og voksne, det skal vi blive ved med.

Der er mange ting at komme ind i, når man kommer i et menighedsråd. De regler og love der er, vil nye medlemmer få hjælp til.

Så har du lyst til at være sammen med nogle spændende og engagerede mennesker de næste fire år, vil jeg anbefale, at du kommer til opstillingsmødet den 12. september 2012 i Torsted Sognehus.

Jette Christensen

Hvad skal vi stille op med overleveringen til næste generation?

Gudstjenester



Østerhåb Kirke

September

2. 13. s.e. trin.	kl. 11.00	AF
9. 14. s.e. trin.	kl. 11.00	KD
16. 15. s.e. trin.	kl. 11.00	AF
23. 16. s.e. trin.	kl. 11.00	LH

Oktober

7. 18. s.e. trin.	kl. 11.00	KD
14. 19. s.e. trin.	kl. 11.00	KD
21. 20. s.e. trin.	kl. 11.00	LH
28. 21. s.e. trin.	kl. 16.00	*/**

November

11. 23. s.e. trin.	kl. 11.00	KD
--------------------	-----------	----

Tjenestefri

Anne Assenholt har studieorlov fra den 1. september til den 30. november.
Litten Hjorth er til provsteforeningens årsmøde fra den 17. til den 20. september.
Anita Fabricius holder ferie fra den 13. til den 22. oktober.

*	Koncert
**	Sommertid ender
k	Kirkefrokost
LH	Litten Hjorth
AF	Anita Fabricius
KD	Kirsten Ditlevsen

Torsted Kirke

September

20. Gud og Pasta	kl. 17.00	AF
30. 17. s.e. trin. HØST	kl. 11.00	AF k

Oktober

9. Gud og Pasta	kl. 17.00	KD
28. 21. s.e. trin.	kl. 11.00	AF ** k

November

4. Allehelgen	kl. 11.00	AF
4. Døvegudstjeneste	kl. 14.00	v/Irene Schødt

Arrangementer



September

4. Menighedsrådsmøde	kl. 18.00 i Sognehuset
5. Babysalmesang, hold 1 begynder	kl. 11.00 i Østerhåb Kirke
5. Børnekor	kl. 14.30-15.45 i Østerhåb Kirke (se arrangementsfolderen)
11. Højskoleformiddag	kl. 10.30-13.00 i Sognehuset: Hanne Faldborg om "Danske førstedamer"

12. Børnekor	kl. 14.30-15.45 i Østerhåb Kirke
--------------	----------------------------------

12. Orienteringsmøde	kl. 19.30 i Sognehuset (se indstik midt i bladet)
----------------------	---

19. Børnekor	kl. 14.30-15.45 i Østerhåb Kirke
--------------	----------------------------------

19. Voksenkor	kl. 17.00-19.00 i Østerhåb Kirke (se arrangementsfolderen)
---------------	--

20. Gud og Pasta	kl. 17.00 i Torsted Kirke v/AF
------------------	--------------------------------

25. Højskoleformiddag	kl. 10.30-13.00 i Sognehuset: Henning Andersen om "Et liv på vulkaner"
-----------------------	--

25. Sogneaften med Lisbeth Zornig Andersen	kl. 19.30 i Sognehuset
--	------------------------

26. Børnekor	kl. 14.30-15.45 i Østerhåb Kirke
--------------	----------------------------------

27. Smut forbi...	kl. 17.15 i Torsted Kirke v/AF
-------------------	--------------------------------

27. Menighedsrådsmøde	kl. 18.00 i Sognehuset
-----------------------	------------------------

30. Hildegard-koncert	i Uth Kirke kl. 16.00 (se arrangementsfolderen)
-----------------------	---

Oktober

3. Børnekor	kl. 14.30-15.45 i Østerhåb Kirke
-------------	----------------------------------

4. Minikonfirmander for 3.a. og 3.b. begynder	kl. 14.00-15.30 i Østerhåb Kirke
---	----------------------------------

4. Voksenkor	kl. 17.00-19.00 i Østerhåb Kirke
--------------	----------------------------------

4. Filmforum	kl. 19.00 i Sognehuset. Vi viser filmen "Applaus"
--------------	---

9. Højskoleformiddag	kl. 10.30-13.00 i Sognehuset: Ole Have Jørgensen om "En by skifter ry"
----------------------	--

9. Gud og Pasta	kl. 17.15 i Torsted Kirke v/KD
-----------------	--------------------------------

10. Børnekor	kl. 14.30-15.45 i Østerhåb Kirke
--------------	----------------------------------

10. Voksenkor	kl. 17.00-19.00 i Østerhåb Kirke
---------------	----------------------------------

11. Hildegard-foredrag	i TYRSTED Sognehus kl. 19.00 (se arrangementsfolderen)
------------------------	--

24. Babysalmesang, hold 2 begynder	kl. 11.00 i Østerhåb Kirke
------------------------------------	----------------------------

24. Børnekor	kl. 14.30-15.45 i Østerhåb Kirke
--------------	----------------------------------

24. Smut forbi...	kl. 17.15 i Torsted Kirke v/LH
-------------------	--------------------------------

24. Menighedsrådsmøde	kl. 18.00 i Sognehuset
-----------------------	------------------------

25. Spil Dansk Dagen - hhv.	kl. 9.00 og kl. 17.00 i Østerhåb Kirke (se nederst på siden)
-----------------------------	--

27. Voksenkor	kl. 14.00-16.00 i Østerhåb Kirke
---------------	----------------------------------

28. Hildegard-koncert	i Østerhåb Kirke kl. 16.00 (se arrangementsfolderen)
-----------------------	--

30. Højskoleformiddag	kl. 10.30-13.00 i Sognehuset: Jeppe Søe om "Den medieskabte virkelighed"
-----------------------	--

31. Børnekor	kl. 14.30-15.45 i Østerhåb Kirke
--------------	----------------------------------

SPIL DANSK I ØSTERHÅB KIRKE

MUSIKLIVETS ÅRLIGE FESTDAG TORS DAG DEN 25. OKTOBER



Torsdag den 25. oktober er det Spil Dansk Dag. Spil Dansk Dagen har til formål at samle Danmark gennem den danske musik og at være en drivkraft for et øget fokus på og interesse for dansk musik, også resten af året.

Vi synes Østerhåb Kirke er den perfekte ramme for god musik og skøn sang, derfor bidrager vi gerne til Spil Dansk Dagen og inviterer
• Kl. 9.00 til dansk morgensang med efterfølgende kaffe i våbenhuset.

• Kl. 17.00 til familievenlig fyraftenssang, hvor kor og minikonfirmander medvirker.
Vel mødt til en god dag fyldt med sang og glæde!



Sognerejse til Israel

Det er med stor glæde, at Torsted Sogn, Klostersognet og Tyrsted-Uth-Endelave sogne i samarbejde med Unitas Rejser laver en sognerejse til Israel den 5. – 12. april 2013. En rejse der er åben for alle interesserede, for man skal simpelthen give sig selv den oplevelse at besøge det

hellige land – mindst én gang i livet.

At rejse i Israel er at komme til landet, hvor Bibelens beretninger bliver til konkrete steder, dufte, smage og lyde. Her sejler man på Genesareth Sø, står på Saligprisningernes Bjerg og besøger Nazareth,

Betlehem, Jeriko, Kana, Kapernaum og Caesarea. Byer, hvis navne man kender fra Bibelen, som man nu får et helt andet forhold til. Landet, der ikke er større end Jylland, er kristendommens vugge. Der findes næppe noget sted på jorden, der er mere interessant, vedkommende og udfordrende – både kulturelt, historisk, arkæologisk, politisk og religiøst.

På sognerejsen skal vi tilbringe de første fire overnatninger på et hotel i Jerusalems gamle bydel. Herinde bag bymuren er gaderne små og summer af liv. Her går ortodokse jøder med deres karakteristiske sorte hatte og krøllede lokker. Her findes den gamle, arabiske basar med et væld af små butikker, der vil sælge dig alt fra kager og krydderier til keramik. Her er kristne pilgrimme, der går i Jesu fodspor.

I Jerusalem skal vi selvfølgelig stå på Oliebjerget og nyde udsigten over byen, gå på Via Dolorosa og besøge Getsemane Have, hvor nogle af træerne er så

gamle, at de også stod der på Jesu tid. Vi skal besøge Tempelbjerget og den del af tempelmuren, der i dag er jødernes helligste sted. Vi skal besøge Gravkirken på Golgata. Men hovedstaden er mere end gamle helligsteder. Vi skal også aflægge Holocaustmuseet Yad Vashem et besøg. Museet er opført til minde om de ca. seks millioner jøder, der blev dræbt under 2. Verdenskrig.

Jerusalem er hektisk, og vi tager derfor også ud i ørkenen til Det døde Hav og klippefæstningen Masada. Ved Det døde Hav er der mulighed for at bade i det saltholdige vand – en meget speciel oplevelse.

Efter Jerusalem tager vi nordpå. Landskabet

ændrer sig fra gold ørken til frodige plantager langs Genesareth Sø. Her skal vi overnatte de sidste tre nætter til lyden af bølgeskvulp og vind i palmegrene.

At rejse i Israel er at komme til ET land med TO folk og TRE religioner. At komme hjem fra Israel er at komme hjem 1001 oplevelser rigere.

Der er tilmeldingsfrist den **1. dec. 2012**. Forud for tilmeldingen afholdes et orienteringsmøde **onsdag den 7. november kl. 19.00** i Klostergården, hvor sognepræster og medarrangører Hanne Henriksen og Jens Peder Baggesgaard også vil være til stede. Hanne Henriksen vil vise billeder fra sin tur i februar, og der vil



være mulighed for at stille spørgsmål.

For at du kan få så meget ud af rejsen som muligt, så arrangerer vi også to foredrag forud for rejsen: **Tirsdag den 22. januar 2013 kl. 19.00** i Torsted Sognekonsul, hvor lektor Kasper Bro Larsen, Aarhus Universitet vil fortælle om Israel på Jesu tid. **Tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19.00** i Tyrsted Sognekonsul, hvor sognepræst Niels-Peter Lund Jacobsen, formand for foreningen Betlehems Venner, vil fortælle om ”Israel-Palæstina – konflikten uden ende?”

Detaljeret program for turen kan hentes i vores kirker og sognekonsul. Du er velkommen til at kontakte Jens Peder Baggesgaard (75644919), Hanne Henriksen (24610966) eller Anne Bro Assenholt (75641305) vedrørende spørgsmål.

Anne Assenholt.



Mød en mønsterbryder

Tirsdag den 25. september 2012 kl. 19.30 får vi besøg af Lisbeth Zornig Andersen, i skrivende stund formand for Børnerådet og forfatter til bogen "Zornig - vrede er mit mellemnavn".

Lisbeth Zornig Andersen ved om nogen, noget om hvordan det er at have en svær og fattig barndom og om at møde de rigtige voksne på det rigtige tidspunkt. Hun vil med udgangspunkt i hendes eget liv tage os med til "Underdanmark", et sted, skjult for de fleste, hvor normløsheden huserer og vold, druk og seksuelle overgreb er en del af hverdagen. Vi skal høre, hvordan nogle voksne svigtede, men heldigvis også om hvordan få af hverdagens helte greb ind, hjælp og motiverede hende til at finde en vej ud af en barndom i helvede til et voksenliv med akademisk uddannelse og et rigt familieliv.

Når Lisbeth Zornig Andersen tænker tilbage på sin barndom på Lolland, er ordet "rart" absolut ikke det første, der dukker op i tankerækken. Som 12-årig

kom hun på børnehjem, fordi hendes mor drak. En geografilærer havde opdaget, at det ikke stod helt godt til med den lille pige, der var meget alene hjemme, og hvis tre ældre brødre allerede var på børnehjem. Geografilæreren, der også var nabo til Lisbeth Zornig Andersen, inviterede tit på kakao, og her mødte hun en helt anden verden med et

arbejdsværelse med skrivemaskine og masser af bøger. En verden, der var i skærende kontrast til hendes hverdag med moderen, der var førtidspensionist, havde skiftende mænd og drak meget. I et frikvarter gav geografilæreren hende en dag et telefonnummer til socialforvaltningen, og Lisbeth Zornig Andersen ringede. Det førte til en plads på et børnehjem. På børnehjemmet var Lisbeth Zornig Andersen med egne ord fuldstændig uregerlig og blev til sidst sendt på en specialskole for piger. Her fandt de ud af, at Lisbeth Zornig Andersen var rigtig godt begavet. Hun fik hjælp af en voksen, der mente, at hun



en dag skulle på universitetet. Første skridt blev en studentereksamen, og som den første fra pigeskolen kunne hun sætte en studenterhue på hovedet.

I dag bruger Lisbeth Zornig Andersen efter endt uddannelse som cand. polit. og flere topposter i dansk erhvervsliv, sin tid og sine kræfter på at knække den kurve, der vidner om, at mellem ti og femten procent af børn i fjerde klasse mistrives. Det kan være på grund af problemer i hjemmet, overvægt, mobning osv. Oveni vil hun gøre alt for at få os til at indse, at det er alles ansvar at få øje på de børn, der ikke har det godt og så handle derefter. Mød op i Sognehuset og mød en kvinde med noget på hjerte!

Anita Fabricius

STUDIEORLOV - OG VIKAR I TORSTED SOGN

Anne Assenholt har fået studieorlov fra den 1. september til og med den 30. november 2012. I orlovsperioden er det sognepræst, Kirsten Ditlevsen, som va-

retager embedet. Vi byder velkommen til Kirsten i forbindelse med gudstjenesten den 2. september, hvor menighedsrådet byder på et lille glas og et stykke



kransekage i våbenhuset efter gudstjenesten.
Torsted Menighedsråd

GPS-LØB



Igen i år blev Anja og Benjamin Haagensen vindere af GPS-løbet ved byfesten.

KUNST

I perioden fra den 12. juli til den 6. oktober 2012 udstiller Henrik Have sine grafiske arbejder. Værkerne kan købes – og betragtes i Kirkekontorets åbningstid.

KONFIRMATIONER I 2014 I ØSTERHÅB KIRKE

Søndag den 11. maj kl. 11.00 konfirmeres 8.c. fra Bankagerskolen af Anita Fabricius
Bededag den 16. maj kl. 9.00 konfirmeres 8. a. fra Torstedskolen ved Anne Assenholt
Bededag den 16. maj kl. 11.00 konfirmeres 8.b. fra Torstedskolen ved Anne Assenholt
Søndag den 18. maj kl. 9.00 konfirmeres 8.c. fra Torstedskolen ved Anita Fabricius
Søndag den 18. maj kl. 11.00 konfirmeres 8.d. fra Torstedskolen ved Anita Fabricius

NYT LAYOUT PÅ KIRKEBLADET

Som den opmærksomme læser forhåbentligt har opdaget, så har vi fra dette nummer af kirkebladet fået nyt layout. I Torsted Sogn foregår der mange aktiviteter, og vi syntes, at informationer-

ne efterhånden blev noget pressede i det gamle kirkeblad. Vi har derfor udvidet kirkebladet til 12 sider, og skriftstørrelsen er blevet en tand større. Vi har også lavet en ny og mere overskuelig kalen-

der for gudstjenesterne og de øvrige aktiviteter, som findes midt i bladet – lige til at tage ud og sætte på opslagstavlen.

Anne Assenholt.

Hvor henvender jeg mig?

Dåbsgudstjeneste

tilbydes lørdag før sidste søndag i måneden kl. 11 i Østerhåb Kirke – dog sidste lørdag i kvartalet i Torsted Kirke.

Gudstjenesten er offentlig. Sidste søndag i måneden ingen dåb under højmessen.

Kirkebilen

kører til alle gudstjenester.

Bestil Hedensted Taxa på 7589 2444 man.-fre. mellem 8 og 17.

Afbestilling – men ikke bestilling – kan også ske lørdag på samme nr.

Kirkekontoret, Ørnstrupvej 23 (v. kirken)

E-mail: torsted.sognhorsens@km.dk

Kordegner Ove Bruun - E-mail: okbr@km.dk

Kordegnevedhjælp Birte Jepsen

Tlf.: 7564 2364 – Fax: 7564 2330

Åbent: tirsdag til fredag 9-13, torsdag tillige 16-18.

Ved fødsel, dåb, bryllup og begravelse

til Kirkekontoret, som formidler kontakt til præsten.

Hjemmeside: www.torstedkirke.dk

Sognepræst, provst Litten Hjorth

Ørnstrupvej 33 - Tlf.: 7564 1818 – Fax: 7564 8612 - E-mail: lhj@km.dk

Træffes ikke mandag.

Sognepræst Anne Assenholt

Kirsebærhegnet 33 - Tlf.: 7564 1305 - E-mail: aa@km.dk

Træffes ikke mandag.

Sognepræst Anita Fabricius

Kildebakken 2, 8541 Skødstrup - Tlf.: 6178 0299 - E-mail: afa@km.dk

Træffes bedst i Sognehuset onsdag 11-12, tlf. 7564 2345 (Præsteværelset), og ellers efter aftale. Træffes ikke mandag.

Kirketjener Lisa Grauenkær Bondo

tlf. 7564 2346 (Sognehusets køkken) - E-mail: lgrb@km.dk

Graver Hans Jørgen Christensen træffes bedst på tlf. 2257 7098

(bedst kl. 14-15) eller på kirkegården man.-fre. E-mail: hjc@km.dk

Organist Kristine Nissen - tlf. 9721 7055 - E-mail: krni@km.dk

“Torsted Kirke & Sogn”

udgives af Torsted menighedsråd.

Redaktion: Anne Assenholt (ansv.), Litten Hjorth, Anita Fabricius, Gurli Høkland og Jesper Rasmussen.

Deadline: Næste nummer udkommer den 30. oktober 2012.

Stof skal være redaktionen i hænde senest den 18. september 2012

på e-mail: aa@km.dk

Øplag: 4.750 eksemplarer

Design og tryk: Grafisk Horsens – 7562 8888

Ved udeblevne kirkeblade rettes henvendelse til

Reklamationsafdelingen tlf.: 7585 8411 - 2