



Torsted Sogn

Østerhåb & Torsted kirker

2014 · marts-april · 34. årgang · nr. 2



Ægget, som elever på Torstedskolen lavede for et par år siden til påskens skole-kirke-samarbejde "Salmesang og klokkeklang"

Lys i flere retninger

Hvert år til påske har de ortodokse kirkesamfund i Jerusalem en særlig ceremoni, som foregår i Gravkirken. Det er kirken, der er bygget på det sted, hvor Jesus ifølge kristen tradition blev korsfæstet og begravet. Under ceremonien bliver alt lys i kirken slukket, og nogle præster går ind i kapellet til selve graven. Efter kort tid kom-

mer de atter ud med to brændende lys, som siges at være Jesu mirakel: Den hellige ilds mirakel. Alle de tilstedeværende i kirken tænder levende lys ved disse to lys – og ilden flyves også med helikopter til Grækenland. På den måde spredes ilden til hele den ortodokse kirke. Ceremonien symboliserer, at der stadig kan sendes håb – i

form af ild og lys – fra den åbne og brudte grav.

Opstandelsens lys skinner ud fra den brudte og krakelerede grav.

Og lyset finder vej – selv gennem de mindste sprækker. Den canadiske sanger Leonard Cohen skriver i en af sine sange: "There is a crack in everything, that's how the light gets in". (Der er en sprække i alt, det er sådan lyset kommer ind). Man kunne også sige, at netop dér, hvor vores verden bryder sammen og krakelerer – eller dér, hvor vi lader facaden falde, er der samtidigt levnet plads for og givet et håb om, at lyset vil trænge ind og gøre sin gode virkning.

Påskan handler om lys i to retninger: Opstandelseslys *ud fra* den åbne grav – og håbets lys *ind til* brudte hjerter.

Anne Assenholt



Ansigter i og omkring Sognehuset

Hvem er de – dem, som vi møder i Sognehuset og på kirkegården? De arbejdsomme folk, som trækker i trådene og får livet omkring kirken til at fungere... På de næste par sider finder du en kort præsentation af kirkens medarbejdere. De har alle fået de samme spørgsmål:

1. Hvad er det bedste ved dit arbejde?

2. Hvad kan du lide at lave, når du ikke er på arbejde?



Ove Bruun, kordegn, 4 år i Torsted

Jeg har været kordegn i 10 år og er meget glad for mit arbejde. Det er et meget afvekslende arbejde, idet kontorarbejdet består af såvel personregistrering, registrering af kirkelige handlinger og regnskabsførelse og sekretærfunktion for menighedsrådet. Desuden

indeholder arbejdet i Torsted tillige deltagelse i kirkelige handlinger.

Arbejdsområderne er meget spændende, og der kommer jævnligt fornyelser, herunder love og cirkulærer som skal indarbejdes. Arbejdet indebærer også og ikke mindst mødet og kontakten med mange mennesker i de forskellige sammenhænge, som indgår i arbejdsområderne.

Jeg har valgt at bo i Kolding, hvilket betyder nogen transporttid, så udover at passe hus og have er der ikke tid til så meget andet i øjeblikket.



Lisa Bondo, kirketjener og kirkesanger, 3 ¾ år i Torsted

Det bedste er at være med til at gøre en forskel i begge ender af livet, både ved livets begyndelse og livets

afslutning, både som kirketjener og kirkesanger. Jeg debuterede i kirkekor som 7 årig og har sunget lige siden. Helt lavpraktisk giver de skiftende arbejdstider en god afveksling.

Når jeg ikke arbejder, nyder jeg at bruge min tid på alle former for museer. Jeg skal helst på Nolde-Museet mindst én gang om året. Derudover besøger jeg gerne andre kirker både her og i udlandet.

Jeg holder meget af musik og går meget gerne til koncerter; alle genrer måske med undtagelse af dansktop... og så spiller jeg også guitar, syr, læser, går ture ved Vesterhavet – og synger for de gamle på plejehjem.

Fortsættes på side 4 og 5



Hans Jørgen Christensen, graver, 5 år i Torsted

Jeg kan godt lide at tage imod folk, når de kommer på kirkegården – snakke med dem, rådgive dem og hjælpe dem, så de føler sig tilpas. Jeg holder også meget af at være ude, så jeg kan følge årets gang og følge med i, om det, man har plantet, nu også blomstrer og gror.

Når jeg ikke er på arbejde, har jeg altid gang i et eller andet handymand-projekt i mit hus. Jeg elsker at være sammen med min familie, mine børn og mit barnebarn. Jeg cykler også, og så er min store passion at læse tykke bøger om Anden Verdenskrig samt følge med i politik.



Kristine Nissen, organist, 6½ år i Torsted

Jeg havde tidligt et ønske om at spille musik, men havde ikke lyst til at være musikpædagog. Som organist får jeg mulighed for at kombinere musikken med alle de praktiske opgaver omkring musikken. Den bedste opgave er dog at spille til gudstjenesten og ved orgelet at være med til at holde gudstjeneste. Det er i øvrigt en stor fornøjelse og et privilegium for mig at spille på det nye orgel i Østerhåb Kirke. Fritiden bruger jeg sammen med min familie, Erik, Daniel og Jakob. Vi holder af at være ude, både i haven og længere omkring, fugleture, gåture og løbeture. Det er nok ikke helt tilfældigt, at vi har valgt at bo i et parcelhus med udsigt til det åbne land og marker.



Lene Friis Kanstrup, kordegn, 1½ år i Torsted

Dét, jeg bedst kan lide ved mit arbejde, er alsidigheden: At man det ene øjeblik laver personregistrering og skal forholde sig til diverse love og paragraffer, for det næste øjeblik at have besøg af en familie, som lige har fået en lille ny og gerne vil bestille dåb. Jeg nyder at arbejde med billeder og tekst f.eks. i forbindelse med hjemmesiden, men derudover må jeg sige, at jeg føler mig utroligt privilegeret over at have fået mulighed for at undervise konfirmander. Det er meget spændende og meget givende at arbejde med unge mennesker. Og så har jeg også nogle rigtig gode kolleger... Jeg bruger al min fritid sammen med min familie. Vi tager f.eks. i sommerhuset ved Bulbjerg, tager i biografen eller kører

ture rundt i landet for at kigge på kirker, kunstmuseer, herregårde og – nå ja - Djurs Sommerland, da vores børn ikke er så gamle endnu.



**Lis Hjerrild Linnet,
gravermedhjælper, 4 år i
Torsted**

Jeg holder naturligvis af at gå ude og have min arbejdsplads udendørs, men derudover sætter jeg stor pris på de varierende arbejdsopgaver, som jo afhænger af årstidernes skift.

Når jeg lægger arbejdstøjet til side, nyder jeg at være sammen med min familie, hvor især børnebørnene har en særlig plads. Men det bliver også til mange gåture med Henning, og vi rejser gerne sammen - både på storbyferier og charterrejser.



**Ellen Fjordvang Jensen,
kirketjenermedhjælper,
4 år i Torsted**

Jeg arbejder med det, jeg godt kan lide. Jeg holder af, at der sker meget i huset, og at det går lidt stærkt engang imellem; men samtidigt har jeg også et meget frit arbejde.

Når jeg har fri, er det bedste at være sammen med min familie. Vi rejser en del – både til det kolde og det varme. Jeg sætter også stor pris på at være sammen med mine venner, og jeg hygger mig med at lave mad og strikke.



**Helle Østergaard Nielsen,
kirketjenermedhjælper,
1/2 år i Torsted**

Det bedste ved jobbet er at deltage i de kirkelige handlinger.

Når jeg ikke arbejder i Torsted og Østerhåb, så lægger jeg kræfterne derhjemme på kvæggården i Ølsted, hvor jeg hjælper med at passe kalve og køer. Jeg passer i øvrigt også regnskabet. Den fritid, der så er tilovers, bruger jeg helst ude i naturen.



Gudstjenester



Østerhåb Kirke

Marts

2. Fastelavn	kl. 11.00 SH
9. 1.s. i fasten	kl. 11.00 AA*
16. 2.s. i fasten	kl. 11.00 SH
16. 2.s i fasten	kl. 16.00 SH/AA**
23. 3.s. i fasten	kl. 11.00 AA

April

6. Mariæ bebudelse	kl. 11.00 AA
6. Påskesang	kl. 16.00 AA
13. Palmesøndag	kl. 11.00 AA
17. Skærtorsdag	kl. 11.00 NN
18. Langfredag	kl. 11.00 SH
20. Påskedag	kl. 11.00 AA

Maj

4. 2.s.e. påske	kl. 11.00 NN
11. Konfirmation	kl. 11.00 SH



Torsted Kirke

Marts

30. Midfaste	kl. 11.00 SH k***
--------------	-------------------

April

21. 2. påskedag	kl. 11.00 SH
27. 1.s.e. påske	kl. 11.00 SH k

-
- * Indsamling for Folkekirkens Nødhjælp (se side 11 i bladet)
 - ** Minikonfirmandgudstjeneste
 - *** Sommertid begynder
 - k Kirkefrokost i Sognehuset efter gudstjenesten
-

Tjenestefri

Sara Klaris Huulgaard holder ferie fra den 17. marts til og med den 24. marts – og er på kursus fra den 7. april til og med den 14. april.

AA Anne Assenholt

SH Sara Klaris Huulgaard

NN Ny provst/præst i Torsted

Arrangementer



Marts

5. Børnekor kl. 14.30-15.45

5. Gud og Pasta
kl. 17.00 i Torsted Kirke
(fastelavn – se side 11 i
bladet)

6. Minikonfirmander
kl. 14.00-15.30
i Østerhåb Kirke (3.d + 3.e)

9. Indsamling for Folke-
kirkens Nødhjælp
(se side 11 i bladet)

11. Højskoleformiddag
kl. 10.30-13.00
i Sognehuset

12. Børnekor kl. 14.30-15.45
i Østerhåb Kirke

13. Minikonfirmander
kl. 14.00-15.30
i Østerhåb Kirke (3.d + 3.e)

16. Minikonfirmandguds-
tjeneste kl. 16.00
i Østerhåb Kirke

19. Babysalmesang
hold 4 begynder kl. 11.00
i Østerhåb Kirke

19. Børnekor kl. 14.30-15.45
i Østerhåb Kirke

20. Minikonfirmander kl.
14.00-15.30
i Østerhåb Kirke (3.d + 3.e)

20. Spis sammen
kl. 18.00-20-30
i Sognehuset

25. Højskoleformiddag
kl. 10.30-13.00
i Sognehuset

26. Børnekor
kl. 14.30-15.45
i Østerhåb Kirke

26. Smut forbi... kl. 17.15
i Østerhåb Kirke

26. Menighedsrådsmøde
kl. 18.00 i Sognehuset

27. Minikonfirmander kl.
14.00-15.30
i Østerhåb Kirke (3.d + 3.e)

April

1. Sogneaften kl. 19.30
i Sognehuset med
Tom Buk-Swienty
(se side 11 i bladet)

2. Børnekor kl. 14.30-15.45
i Østerhåb Kirke

3. Minikonfirmander
kl. 14.00-15.30
i Østerhåb Kirke (3.d + 3.e)

6. Påskesang kl. 16.00
i Østerhåb Kirke

9. Børnekor kl. 14.30-15.45
i Østerhåb Kirke

9. Sangaften kl. 19.00
i Østerhåb Kirke – alle
er velkomne (se side 11 i
bladet)

10. Gud og Pasta kl. 17.00
i Torsted Kirke

23. Børnekor
kl. 14.30-15.45
i Østerhåb Kirke

23. Menighedsrådsmøde
kl. 15.00 (NB!) i Sognehuset

28. Spis sammen
kl. 18.00-20.30
i Sognehuset

30. Børnekor
kl. 14.30-15.45
i Østerhåb Kirke

”Salmesang og klokkeklang” 2014



Kirken er fyldt til bristepunktet af børn. De er kommet gående igennem byens gader fra de nærmeste skoler eller kørende i busser fra skolerne i oplandet. Stemningen er intens. Der skubbes og mases for at få plads til alle. Lærerne tysser, og børnene støjer. Indtil der pludselig kommer et brus af lyd fra orglet. Så er vi i gang med årets ”Salmesang og klokkeklang”. I 1½ time synger børnene med begejstring de påskesalmer, de har lært hjemme på skolen. Nu synger de dem sammen med flere hundrede andre børn, så højt at det er lige før kirken eksploderer.

I den store sal på Horsens Kunstmuseum flokkes børn og voksne. Et kor og en enkelt taler står og tripper nervøst, for om lidt skal

museum blandt rigtige kunstnere.

Salmesangen foregår i Klosterkirken 9. april 2014 kl. 9.30 og 11.00

Kunstudstillingen ferniseres på Horsens Kunstmuseum d. 4. april kl. 15.00 og udstilles indtil 21. april.

de indlede ferniseringen af udstillingen ”Påskens billeder”. Vægge og gulve er dækket af værker, som børnene har skabt hjemme på skolen. Nu skal de præsenteres på et rigtigt kunst-

”Salmesang og klokkeklang” er et projekt under Horsens Skole-Kirke Samarbejde for kommunens 4. klasser. Projektet støttes af Horsens Kommune og sogne i Horsens Prousti.



Bibelens fortællinger for alle sanser



Ind imellem kan man se præster i Horsens Provsti løfte rundt på en stor, blå – og meget tung – kuffert af træ. Det er ikke en almindelig kuffert med tøj og toilettaske indeni; og faktisk opdager

man ved nærmere eftersyn, at det slet ikke er en kuffert, men i stedet en stor bog. Når man åbner bogen, er den fuld af hylder, der rummer 66 små bøger: de 39 bøger i Det gamle Testamente og de 27 bøger i Det nye Testamente; og indeni hver af de små bøger kan man finde en ting, der fortæller noget om historierne i netop denne bog. Hvis du ser en præst med sådan en blå trækuffert eller

bog, så er han eller hun nok på vej ud til en fjerde- eller femteklasse på din skole for at fortælle om Bibelen – med tryllekunstner, dramastykker, billeder, musik, fagter og kort. Det er et tilbud fra Skole-kirke-samarbejdet i Horsens – og på Torsted-skolen er der mulighed for at kontakte én af præsterne ved Torsted og Østerhåb Kirker.

*Sara Huulgaard og
Anne Assenholt.*

KUNST I SOGNEHUSET

Udstillingen i Sognehuset er denne gang med kunstneren Helle Bang. Værkerne kan købes, og der forefindes en værkfortegnelse i Sognehuset.

Udstillingen varer indtil den 1. april.

Maleri af Helle Bang



Deltagere på en tidligere sogneudflugt

Onsdag den 7. maj finder den årlige sogneudflugt

sted. Der bliver afgang fra parkeringspladsen ved Sog-

SOGNEUDFLUGT 2014

nehuset kl. 12.00 – og forventet hjemkomst samme sted kl. ca. 18.00. Udflugtens mål er endnu ikke bestemt, men i april måned vil man kunne få oplysninger om turen og tilmelde sig på Kirkekontoret i kontorets åbningstid.

Præsterne i Torsted Sogn

Statistisk set...

I december 2013 havde DSB's blad Ud&Se et tema-nummer om den gennemsnitlige dansker. Han eller hun hedder Peter og Anne, stemmer på Venstre, holder ferie i Spanien, ser fjernsyn 3 timer og 14 minutter om dagen osv.

Men hvis man samler alle de mange gennemsnitstal, giver de næppe et sandt billede af nogen som helst konkret person eller af et faktisk livsforløb. Alligevel er gennemsnit og statistikker populære. Vi finder tilsyneladende en anden sandhed i dem; og vi bruger dem som pejlemærker i en tid, hvor vi ikke længere har gamle, fastlagte normer at holde os til.

Gennemsnittene og statistikkerne kan på den ene side fortælle os, hvornår vi



for eksempel har gjort nok inden for forskellige parametre – og på den anden side giver de et udmærket billede af, hvor vores samfund er på vej hen. De fortæller om tendenser, hvad vi netop nu synes om, kan lide og interesserer os for.

En statistik, som altid har stor bevågenhed, er toplistene over navnevalg. I Torsted Sogn varierer valget af dåbsnavne meget; men vi kan alligevel bringe en lille lokal top 4 for hhv. drenge- og pigenavne i 2012-2013.

Drenge:

1. William (5)
2. Emil, Victor/Viktor (4)
3. Alexander, Carl, Felix, Frederik, Magnus, Mikkel, Villads/Villas (3)
4. Birk, Daniel, Konrad/Conrad, Oliver, Phillip/Fillip, Sigurd, Tristan (2)

Piger:

1. Clara, Sofie/Sophie (5)
- Anna, Maja (4)
3. Ella, Isabelle, Maria, Mille (3)
4. Frida, Josefine, Siri (2)

FASTELAVN OG TØNDESLAGNING TIL GUD OG PASTA

Onsdag den 5. marts kl. 17.00 i Torsted Kirke
Efter Gud og Pasta-guds-

tjenesten går vi i Sognehuset til tøndeslagning – og spisning. Vi opfordrer til,

at børnene møder udklædte. Vi skal også kåre en katekonge og kattedronning.

Søndag den 9. marts kl. 12.00.
 Igen i år vil vi i Torsted Sogn samle ind til fordel for verdens fattigste. Indsamlingen for Folkekirkenes Nødhjælp begynder

kl. 12.00 i Sognehuset på Ørnstrupvej 23, hvor man kan få uddelt sin indsamlingsrute; og indsamlerne forventes at være tilbage i Sognehuset igen senest kl. 15.00. Man er mere end velkommen til at melde sig

på forhånd til Anne Assenholt på aa@km.dk – men det er også muligt blot at møde op på selve dagen. Der er en bid mad at gå ud på – og kaffe på kanden både før og efter indsamlingen. Vel mødt!

MINIKONFIRMANDGUDSTJENESTE

Søndag den 16. marts kl. 16.00 i Østerhåb Kirke. Alle er velkomne til en familiegudstjeneste i kirkens lyse rammer, hvor

forårets minikonfirmander medvirker. *Sara Huulgaard og Anne Assenholt*



SANGAFTEN I ØSTERHÅB KIRKE

Onsdag den 9. april kl. 19.00. Alle er velkomne til en uformel sangaften, hvor vi skal synge på kryds og tværs i Højskolesangbogen.

Der bliver også mulighed for enkelte ønsker til repertoire. Vi synger ca. 45 minutter, tager dernæst et kvarters kaffepause og fort-

sætter bagefter med en halv times sang. Organist Kristine Nissen, kirkesanger Lisa Bondo og sognepræst Anne Assenholt medvirker.

SOGNEAFTEN



med Tom Buk-Swienty i Torsted Sognehus tirsdag den 1. april kl. 19.30. Tom Buk-Swienty er forfatter til bestselleren Slagtebænk Dybbøl. 18. april 1864. Historien om et slag - en dokumentarisk

fortælling om den skelsættende krig i 1864. Bogen er blevet belønnet med en række litterære priser og vil danne udgangspunkt for aftenens foredrag med titlen "1864".

Hvor henvender jeg mig?

Dåbsgudstjeneste

tilbydes lørdag før sidste søndag i måneden kl. 11 – skiftevis i Østerhåb Kirke og i Torsted Kirke.

Gudstjenesten er offentlig. Sidste søndag i måneden ingen dåb under højmesssen.

Kirkebil

kører til alle gudstjenester, sogneaftener, Smut forbi og lignende arrangementer. Bestilling af kirkebil kan ske ved henvendelse til Kirkekontoret i kontorets åbningstid, dog inden fredag kl. 12.

Kirkekontoret, Ørnstrupvej 23 (v. Torsted Kirke)

Email: torsted.sognhorsens@km.dk Tlf.: 7564 2364 – Fax: 7564 2330
Åbent: tirsdag til fredag 9-13, torsdag tillige 16-18.
www.torstedkirke.dk

Østerhåb Kirke, Gravengårdsvej 10

Kordegne Ove Bruun - Email: okbr@km.dk

Kordegne medhjælp Lene Friis Kanstrup - Email: lfka@km.dk

Ved fødsel, dåb, bryllup og begravelse

til Kirkekontoret, som formidler kontakt til præsten.

Sognepræst Anne Assenholt

Kirsebærhegnet 33 - Tlf.: 7564 1305/6073 1305 - Email: aa@km.dk
Træffes ikke mandag.

Sognepræst Sara Klaris Huulgaard

Tlf.: 2154 7271 - Email: sakh@km.dk
Træffes ikke mandag.

Præsteværelset tlf. 75642345.

Kirketjener Lisa Grauenkjær Bondo

Tlf. 4014 2364 - Email: lgrb@km.dk

Kirkegårdsleder Finn Lund Nielsen (pr.1. marts 2014)

Graver Hans Jørgen Christensen træffes bedst på tlf. 2257 7098 (bedst kl. 14-15) eller på kirkegården man.-fre. - Email: hjc@km.dk

Organist Kristine Nissen - Tlf. 9721 7055 - Email: krni@km.dk

“Torsted Kirke & Sogn”

udgives af Torsted menighedsråd.

Redaktion: Anne Assenholt (ansv.), Sara Huulgaard, Gurli Hokland, Katrine Anker-Møller Nielsen og Ruth Sønderskov Møller.

Deadline: Næste nummer udkommer uge 17 2014.

Stof skal være redaktionen i hænde senest den 24. marts 2014 på email: aa@km.dk

Oplag: 4.123 eksemplarer

Design og tryk: Grafisk Horsens – 7562 8888

