



Torsted Sogn

Østerhåb & Torsted kirker

2018/2019 · dec-feb · 38. årgang · nr. 4



Velkommen, nytår, og velkommen her!
Og velkommen til nye ansatte.

Glædelig jul og godt nytår!

Den lige tid

Nu er det advent. Vi byder et nyt kirkeår velkommen: ”Vær velkommen, Herrens år...”. Det er ikke det år, der begynder 1. januar. Normalt, når vi tænker på tiden, er det noget, der har et forløb. Tiden går, siger vi. Hvert øjeblik er noget særligt og derfor også uerstatteligt. Fremtiden ved vi ikke, hvad bringer, og fortiden kan vi kun fastholde i minder. Denne tid kaldes ”den lige tid”. Her slides og ældes vi, derfor dominerer drømmen om skønhed og evig ungdom på mange måder i dag. TV-programmer, reklamer og ugeblade lever af denne drøm. Her er det sjældent prøvede og slidte ansigter, der møder os. Drømme er der ikke noget i vejen med, men det er ikke den virkelighed, vi lever i.

Den runde tid

Ind i vores virkelighed forkyndes et helt andet år, som også kaldes et nådeår. Nådeåret begynder ved advent, og med det gives der os del i en anden tid. En tid, der omslutter den

almindelige tid og gør den mindre truende og ubarmhjertig. Hvis vores tidsopfattelse er som en snor, hvorpå hvert øjeblik er trukket som kostbare perler, så formår denne anden tid at lukke snoren, så den bliver til en perlekrans, der kaster glans over hver enkelt perle. Denne runde tid er Guds tid. Den bærer evigheden i sig. Den brød ind i vores forgængelige tid, da Gud blev menneske i Jesus fra Nazareth. Så skelsættende var det, at man verden over taler om tiden før Kristi fødsel og efter Kristi fødsel. I det lys får vort liv mening og helhed. I Guds tid og i hans rige betyder skønhed og ungdom kun lidt, for han nærer ingen personanseelse. Her er hver dag Guds uanset, hvordan dagene

former sig. De er hævet op og ud af den tid, der går. Og her får hver dag sin egen mening, givet af Gud. Søren kirkegård taler om at stå midt i øvrigheden og høre stueuret slå! Verden er, som den altid har været. Tiden går sin gang. Men i det enkelte menneske kan det være anderledes. Tør vi give os ind under Guds tid i troen på julens barn, så mister tidens tand sin magt. Guds nådeår kaster sit eget lys ind over den mørkeste tid af året, så den bliver større og rigere. Noget er uændret det samme. Guds kærlighed er der altid til os. Vi skænkes livet fra Gud hvert øjeblik på ny. Og som det hedder i en julesalme: Vi skal aldrig den glæde miste!

Anne Kobberø



Jeg glæder mig til stjernestunder og hverdage



Siden jeg i 2001 blev indsat som vikar i Tyrsted og Uth pastorat, har mit præsteliv formet sig som en vandring rundt i mange sogne. Og jeg er taknemmelig for hver menighed, jeg fik lov at besøge som vikar. Ikke sjældent vendte jeg tilbage til Horsens med undtagelse af bl.a. 6 år i Skanderborg og et par år på Samsø som pendler. Men Horsens blev min base. Her kom jeg årligt i Impuls KFUM/K og indimellem på Vestre Kapel, idet et stort område benytter sig af kapellet. I dag glæder jeg mig over den chance, jeg har fået af menighedsrådet til at være i Torsted som fast 50% sognepræst. Ligesom jeg glæder mig til at samar-

bejde med de to præster, de øvrige ansatte, provstiets præster og provst Annette Bennedsgaard.

Min vej førte mig også forbi Torsted i en periode. Nu føles det godt at være tilbage igen. At gense mennesker, jeg engang har kendt. Og at møde nye mennesker og lære dem at kende over tid. Knytte bånd.

Nu bor vi, min mand Mads, vores yngste datter Sidsel og jeg, i Vejle Midtby. Vores ældste datter Julie er på Uldum Højskole. Snart flytter vi til Vejle Nord, så der er ikke langt til Torsted.

Jeg har gemt den første artikel fra Tyrsted, hvor jeg skulle præsentere mig selv. Her citerede jeg den tidligere jægersoldat, Carsten Mørch, som har sagt, at vi alle skal have os et "bjerg" i livet at bestige. Dengang oplevede jeg, at det at blive præst havde været som at bestige et bjerg. Og nu stod jeg lykkelig på tinden af

det. Som ældre præst siger jeg nok lidt noget andet:

Jesus tog engang tre disciple med sig op på et højt bjerg. Her viste han sig for dem i et forunderligt lys uden slør eller gåder. Især disciplen Peter blev så begejstret over dette syn, at han erklærede, at de skulle slå sig ned på tinden af dette bjerg og blive der al-tid. Han skulle nok bygge nogle hytter til dem. Men Jesus siger ikke noget. I stedet tager han dem med ned af bjerget igen, hvor en far venter med sin syge dreng, som Jesus straks går i gang med at helbrede. Hvad fortæller Jesus med det?

At det er for foden af bjerget, livet må leves. I ansvar for de opgaver og de mennesker, der er her. Glimtet fra tinden er fint nok. Stjernestunder er vigtige for os, fordi de lader op. Men lykken på toppen lader sig ikke sådan fastholde. Det er i hverdagen, stjernestunden skal skinne ind og oplive os. Så vi henter kræfter til være

fortsættes →

netop dér, hvor de mangeartede krav stilles til os som moderne mennesker.

Sådanne stunder finder vi også i gudstjenesten. Her kan vi hente nyt mod og kræfter til at leve livet for foden af bjerget. Det, vi sendes ud med fra gudstjenesterne i denne årets mørkeste tid, er ord om, at der fra kirkens midte stråler et lys udad i verden, der er stærkt nok til at opløfte livet der.

Johannes Møllehave har engang skrevet et digt ved nytårstide. Det lyder sådan:

”Et sårbart, udsat år
Som fuglereder med unger,
Der kan flyve mod det blå.
Det nye år er fuld af muligheder.
Men hver dag må du tage vare på.
Et årstal til i hele årstalsvrimlen.
Så flygtigt som et solstrejf i en pyt.
Men selv en lille pyt kan spejle himlen.
Tag vare på det. Det er dit. Og nyt.”

I et andet digt af Dan Turell hedder det: ”Mest af alt holder jeg af hverdagen”.

Det gør jeg også. Jeg glæder mig til stjernetunder og hverdage i Torsted. Og til stjernetunden i hverdagen...

Anne Kobberø

Ny Medarbejder



Jeg hedder Søren Gellert og er ny medarbejder ved Torsted Sogn. Jeg assisterer kordegn Ove Bruun. Mine opgaver består i at hjælpe sognets medlem-

mer, når de henvender sig, løse sekretæropgaver for præsterne og menighedsrådet, PR-arbejde og personregistrering. Mange af opgaverne er nye for mig, men jeg gør mit bedste for at lære.

Det at arbejde i kirken kender jeg allerede lidt til. Jeg voksede op med en mor, som var organist, jeg sang i kirkekor, da jeg var ung, og min kone er kirkesanger og kulturmedarbejder ved Hansted sogn. Derhjemme er vores to drenge på hhv. tre og seks år vant til, at søndage, jul og påske er

travle, men også højtidelige perioder. Og så lærer de den øvrige familie rigtig godt at kende, når den (villigt) træder til med børnepasning.

Jeg synes, mit arbejde er meget meningsfuldt. Jeg har gode og omsorgsfulde kolleger. Alt i alt mener jeg, at det er et privilegium at arbejde i kirken.

Julesang i Østerhåb Kirke

Søndag den 2. december kl. 16.00

Igen i år vil kirkens voksen- og børnekor, korleder, organist, kirkesanger og præst medvirke. Program-

met byder på korsang, læsninger, fællessalmer og lidt orgelmusik.

Rytmask jul i Østerhåb Kirke

Onsdag den 12. december kl. 19.30

Whisper and Shout fra Vejle er et energisk rytmisk kor med ca. 40 sangere, der har en kæmpe kærlighed til musik.

Whisper and Shout spænder bredt inden for rock- og popgenren. En iørefaldende melodi, et omkvæd, der giver lyst til at synge med. Korleder er Anne

Louise Krogh, som bl.a. har arbejdet som sanglærer på Det Danske Musical akademi i 10 år.

Ved julekoncerten vil repertoireet være 2-3 rytmiske julesatser. Kirkerummet vil blive fyldt med mere moderne toner af bl.a. Pink "Glitter in the air", Coldplay "Viva la Vida", Leonard Cohen "Hallelu-

jah", U2 "With or Without You", Katie Perry "Firework" samt Ulige Numre "Frit land".

Ta' blot familien og vennerne under armen og kom til en skøn koncertaften i Østerhåb Kirke.



Gudstjenester



Østerhåb Kirke

December

2. 1. s. i advent	11.00 CSP *
9. 2. s. i advent	11.00 ASA
16. 3. s. i advent	11.00 SKH
23. 4. s. i advent	11.00 AKO
24. Juleaften	10.00 KC f
24. Juleaften	11.30 KC f
24. Juleaften	13.00 AKO
24. Juleaften	14.30 AKO
25. Juledag	11.00 SKH

Januar

1. Nytårsdag	16.00 SKH
6. Helligtrekonger	11.00 KC
13. 1. s. e. H3K	11.00 ASA d
20. 2. s. e. H3K	11.00 SKH V

Februar

3. 4. s. e. H3K	11.00 AKO
10. S. s. e. H3K	11.00 AKO
17. Septuagesima	11.00 ASA

Marts

3. Fastelavn	11.00 KC
--------------	----------



Torsted Kirke

December

24. Juleaften	14.30 SKH
24. Juleaften	16.00 SKH
26. Anden juledag	11.00 KC
30. Julesøndag	11.00 KC

Januar

27. 3. s. e. H3K	11.00 ABB k K **
------------------	------------------

Februar

24. Seksagesima	11.00 SKH k
-----------------	-------------

* Julesang i Østerhåb Kirke kl. 16.00

** Menighedsrådets årsberetning

d Døvegudstjeneste kl. 14.00 i Torsted Kirke

f Familie- og børnejulegudstjeneste

k Kirkefrokost

K Koncert i Østerhåb Kirke kl. 16.00

V Voksenkoret medvirker ved gudstjenesten

SKH Sara Klaris Huulgaard

KC Kim Clemmensen

AKO Anne Kobberø

ASA Anna Sofie Andersen

ABB Annette Brounbjerg Bennedsgaard

CSP Cecilie Smith-Petersen (praktikant)

Arrangementer



December

- 2. Julesang kl. 16.00-17.00 i Østerhåb Kirke
- 3. Dåbsklude-strikkeklub kl. 19.00-21.00 i Sognehuset
- 4. Børnekor kl. 14.45-16.10 i Østerhåb Kirke
- 4. Spis sammen kl. 18.00-20.30 i Sognehuset
- 6. Menighedsrådsmøde kl. 18.00-21.00 i Sognehuset
- 11. Børnekor kl. 14.45-16.10 i Østerhåb Kirke
- 12. Julekoncert kl. 19.30-20.30 i Østerhåb Kirke
- 18. Børnekor kl. 14.45-16.10 i Østerhåb Kirke

Januar

- 7. Dåbsklude-strikkeklub kl. 10.00-12.00 i Sognehuset
- 8. Højskoleformiddag kl. 10.30-13.00 i Sognehuset
- 8. Børnekor kl. 14.45-16.10 i Østerhåb Kirke
- 10. Voksenkor kl. 18.00-20.00 i Østerhåb Kirke
- 15. Børnekor kl. 14.45-16.10 i Østerhåb Kirke
- 16. Babysalmesang hold 3 begynder kl. 10.30-11.30 i Østerhåb Kirke
- 17. Voksenkor kl. 18.00-20.00 i Østerhåb Kirke
- 22. Højskoleformiddag kl. 10.30-13.00 i Sognehuset
- 22. Børnekor kl. 14.45-16.10 i Østerhåb Kirke
- 24. Voksenkor kl. 18.00-20.00 i Østerhåb Kirke

- 27. Koncert med Henrik Rønnow kl. 16.00-17.00 i Østerhåb Kirke
- 29. Børnekor kl. 14.45-16.10 i Østerhåb Kirke
- 29. Sogneaften kl. 19.00-21.00 i Sognehuset
- 31. Gud og pasta kl. 17.00 i Torsted Kirke

Februar

- 4. Dåbsklude-strikkeklub kl. 19.00-21.00 i Sognehuset
- 5. Højskoleformiddag kl. 10.30-13.00 i Sognehuset
- 5. Børnekor kl. 14.45-16.10 i Østerhåb Kirke
- 7. De ni læsninger kl. 14.15-16.00 i Østerhåb Kirke
- 7. Voksenkor kl. 18.00-20.00 i Østerhåb Kirke
- 12. Spis sammen kl. 18.00-20.30 i Sognehuset
- 19. Højskoleformiddag kl. 10.30-13.00 i Sognehuset
- 19. Børnekor kl. 14.45-16.10 i Østerhåb Kirke
- 21. Voksenkor kl. 18.00-20.00 i Østerhåb Kirke
- 26. Børnekor kl. 14.45-16.10 i Østerhåb Kirke
- 27. Koncert med Den danske Salmeduo kl. 19.00-20.00 i Østerhåb Kirke
- 28. Voksenkor kl. 18.00-20.00 i Østerhåb Kirke

Der gøres opmærksom på, at dagsorden for menighedsrådsmøder samt referat fra møderne kan ses på Torsted Sogns hjemmeside www.torstedkirke.dk

Menighedsrådets årsberetning 2018

Efter gudstjenesten i Torsted Kirke den 27. januar kl. 11.00 vil menighedsrådet fremlægge sin årsberetning i Sognehuset.

Der serveres en let frokost.

Gurli Hokland

Y's Men

At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret

Siden sommeren 2018 har Torsted menighedsråd haft en aftale med Hatting Y's Men's Club og Vitus Bering Y's Men's Club Horsens om at dele kirkebladet ud.

Y's Men Klubberne har til formål at støtte kristeligt børne- og ungdomsarbejde samt socialt udviklingsarbejde. Dette gøres typisk ved enten at udføre et stykke praktisk arbejde eller i form af økonomiske donationer.

I begyndelsen af 1900-tallet blev det populært at starte frokostklubber i forbindelse med forskellige organisationer og således også i KFUM.

I 1922 blev Y's Men International stiftet i Toledo i USA af en gruppe medlemmer af KFUM.

Klubbens formål var kammeratskab og "service til KFUM". Hurtigt blev der startet klubber i USA

og Canada og derefter til resten af verden. På konventet i Atlantic City i november 1922 blev der udarbejdet love, og man vedtog Y's Men's motto: "At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret".

Efter 2. verdenskrig spredte tankerne om Y's Men sig til Europa, og i 1947 blev den første Y's Men's Club chartret i Aalborg. Selvom det hedder Y's Men, er de fleste af de nu 156 klubber i

Danmark både for mænd og kvinder.

I Y's Men region Danmark indbydes mennesker til at være med

i et fællesskab baseret på en kristen livsopfattelse, som skabes på tværs af det enkelte menneskes sociale og faglige forhold.

Der er en tro på, at det enkelte menneskes oplevelse af sit eget liv bliver størst i gode relationer til andre mennesker. Udsyn til og tjeneste for det omgivne samfund kan være med til at støtte en verden, der bygger på fællesskab, gensidig respekt og et kristent livssyn.

Hatting Y's Men's Club

Hatting Y's Men's Club startede i 1992. Klubben blev chartret den 4. april i Hatting Kirke. Klubben har i hele perioden været en blandet klub. De fleste af klubbens medlemmer kommer fra lokalområdet. Der er møder hver 14. dag, hvor man også spiser sammen.

Hatting Y's Mens Club støtter de kristelige og filantropiske opgaver ved at samle penge ind. Dette sker ved de halvårslige loppekavaler ved Bygholm, afholdelse af koncerter i Hatting kirke, omdeling af telefonbøger, Hattingbladet og kirkebladet for Torsted sogn.

Hermed er det muligt at støtte KFUM spejderne i Hatting, østeuropæiske studerende på Diakonhøjskolen, KFUM og Ks børnearbejde, landsdækkende Y's Mens projekter i ind og udland, Kirkens Korshær, Frelsens Hærs juleuddeling og meget andet. De indsamlede midler går ubeskåret til disse formål. Enhver anden udgift afholdes af medlemmernes kontingent.

fortsættes →



Vitus Bering Y's Men's Club Horsens

Efter et par års tilløb startede Vitus Bering Horsens Y's Men's Club officielt den 21. januar 2017. Dagen blev markeret med en festgudstjeneste i Østerhåb Kirke, hvor den nye klub blev chartret. Det primære mål er at mødes i et fællesskab,

hvor man kan bidrage med tjenesteopgaver, som støtter Y'men's bevægelsens formål, og man mødes ca. en gang hver måned.

Kim Clemmensen

Sogneudflugt 2019

Onsdag den 1. maj og
onsdag den 15. maj.

Se mere i næste
kirkeblad.

Jesus på Fængslet

Skole-kirkesamarbejdet i Horsens inviterede i løbet af 2 mandage knap 900 elever fra 3. årgang til Jesus på Fængslet. Projektet består af tre faser: En undervisningsdel på klassen,

et besøg i den lokale kirke og endelig selve rollespillet på Fængslet, hvor børnene møder centrale personer fra evangelierne. Lokale præster udfylder rollerne på Fængslet.



Praktikanten har ordet.

Nogle af jer har muligvis set mig tæt i hælene på enten Sara eller Kim herhen over efteråret, eller måske har I set mig i jeres dejlige kirker nervøst stående foran alteret eller på prædikestolen. Jeg har nemlig, som led i pastoralseminariets præsteuddannelse, haft fornøjelsen af at være fem uger i praktik i Torsted sogn.

Det var med sommerfugle i maven, at jeg mødte op den første dag i praktikken tilbage i september. Da jeg begyndte på pastoralseminariet, tænkte jeg det som en tid, hvor jeg kunne blive afklaret med, om jeg ville være præst eller ej, for det var ikke en selvfølge

for mig efter universitetet. Men pastoralseminariet afspejler næppe virkeligheden, og virkeligheden er bestemt ikke mindre skræmmende efter de mange år på teologistudiet. For lad os bare sige det som det er: de mange skønne år på universitetet er lidt som at leve i en beskyttet boble og har ikke meget med den virkelige verden at gøre – derfor de mange sommerfugle.

Pastoralseminariet prøver så godt det nu kan at forberede os på virkeligheden som præster. Vi lærer, at der er ting, som er gode ikke at gøre, og ting der er vigtige at gøre, men får samtidig altid at vide, at

”hvad I skal gøre, vil være afhængigt af, hvilken menighed I kommer ud til”. Så føler man sig ikke meget klogere på virkeligheden sidst på dagen, end da man mødte ind om morgenen.

Men det er her, at praktikken har været guld værd. For her har jeg fået en smag på virkeligheden, men i ly af (præste) kjoleskørterne på allerede erfarne og dygtige præster. Og sikke en virkelighed. Min afklaringsperiode er færdig, og jeg er klar til at skulle være præst med alt, hvad det indebærer af samtaler, møder, prædikener, Gud og pasta – sågar afsluttende budgetsamråd.

Så lad mig blot her til slut sige jer mange tak for jeres imødekommenhed og for at få mig til at føle mig så velkommen, selvom jeg blot har været praktikant. Jeg ønsker jer en dejlig adventstid og siger tak for denne gang.

Cecilie Smith-Petersen



Trompetkoncert i Østerhåb kirke

Søndag den 27. januar kl. 16.00



Der lyder festlige trompettoner i Østerhåb Kirke, når vi får besøg af trompetist Henrik Rønnov. Han vil sammen med organist Kristine Nissen spille folt og festlig musik. Henrik Rønnov er klassisk uddannet trompetist fra Det Jydske Musikkonservatorium,

er ansat ved Slesvigske Musikkorps i Haderslev og en flittig koncertmusiker. Orglets og trompetens klang står godt til hinanden, så vel mødt til en dejlig eftermiddagstime i Østerhåb Kirke

Den Danske Salmeduo

Onsdag den 27. februar kl. 19.00 i Østerhåb Kirke

Kom og hør instrumentalt kammerespil af fineste karat, når Den Danske Salmeduo kommer forbi Østerhåb Kirke. Den Danske Salmeduo tager

os med på en medrivende rejse gennem århundreders kirkemusik. Duoen nyfortolker danske salmer i et frugtbart møde mellem den nordiske folketones

enkelhed, den klassiske musiktraditions nænsomhed og den amerikanske jazztraditions legende improvisationer.

Vi kan byde velkommen til Hans Esbjerg på klaver og Christian Vuust på saxofon og klarinet. Duoen har 6 anmelderroste cd'er bag sig. Den røde tråd ved koncerten vil være en god blanding af gamle og nye salmer samt et par fælles-salmer.



Hvor henvender jeg mig?

Dåbsgudstjeneste

tilbydes lørdag før sidste søndag i måneden kl. 11 – skiftevis i Østerhåb Kirke og i Torsted Kirke.

Gudstjenesten er offentlig. Sidste søndag i måneden ingen dåb under højmessen.

Kirkebilen

kører til alle gudstjenester, sogneaftener og lignende arrangementer.

Bestilling af kirkebilen kan ske ved henvendelse til Kirkekontoret i kontorets åbningstid, dog inden fredag kl. 12.

Kirkekontoret, Ørnstrupvej 23 (v. Torsted Kirke)
Email: torsted.sognhorsens@km.dk Tlf.: 7564 2364
Åbent: tirsdag til fredag 9-13, torsdag tillige 16-18.
www.torstedkirke.dk

Østerhåb Kirke, Gravengårdsvej 10

Kordegne Ove Bruun – Email: okbr@km.dk

Ved fødsel, dåb, bryllup og begravelse
til Kirkekontoret, som formidler kontakt til præsten.

Sognepræst Sara Klaris Huulgaard
Tlf.: 2154 7271 – Email: sakh@km.dk
Træffes ikke mandag.

Sognepræst Kim Clemmensen
Tlf.: 2122 0464 – Email: kc@km.dk
Træffes ikke mandag.

Sognepræst Anne Kobberø
Tlf.: 4295 3532 – Email: ako@km.dk
Træffes ikke mandag.

Kirketjener Lisa Grauenkjær Bondo
Tlf. 4014 2364 – Email: lgrb@km.dk

Graver Hans Jørgen Christensen
Tlf. 2257 7098 – Email: hjc@km.dk

Organist Kristine Nissen
Tlf. 2985 7055 – Email: krni@km.dk

“Torsted Kirke & Sogn”

udgives af Torsted menighedsråd.

Redaktion: Kim Clemmensen (ansv.), Gurli Hokland, Lisbeth Lykke Green og Thomas Jørgensen.

Deadline: Næste nummer udkommer uge 9 2019. Stof skal være redaktionen i hænde senest den 10. januar 2019 på email: kc@km.dk

Oplag: 4.250 eksemplarer

Design og tryk: Grafisk Horsens – 7562 8888

